

aanmeldde voor de sportclub. "Na mijn aanmelding ben ik er met mijn verstand op nul naartoe gegaan. Op dat moment stapte ik letterlijk over een drempel heen. Ik merkte al snel dat ik alleen maar leuke mensen om me heen had en ik begon me er snel thuis te voelen."

De volleybalvereniging dingt mee naar de nummer 1-positie in een speciale homocompetitie. Een aantal keer per jaar worden in Utrecht wedstrijden gespeeld tussen verschillende verenigingen uit de Benelux. "Er is vaak veel humor en hilariteit op het veld", vertelt sporter Jean Marc (30). "We spelen met en tegen gelijkgestemden, hierdoor zijn er ook geen vooroordelen. Je wordt op het veld niet nageroepen, dat vind ik wel erg prettig."

## homohockey

Ook de hockeysport kun je beoefenen onder gelijkgestemden. Bij de trainingen mag je je roze bitje en je K3-prinsessenhockeystick vast meenemen, maar let op, dat staat natuurlijk niet heel erg sportief. De hockeyers van Pinkhockey trainen eens per maand op het kunstgrasveld van hockeyvereniging VVV in Amstelveen. Veel spelers spelen daarnaast nog bij een andere (heteroseksuele) club.

Emmy (23) speelde een tijd bij een club in Leiden en via een artikel in een tijdschrift werd ze enthousiast om een keer met de homo's mee te gaan trainen. "Het was net voor de Eurogames in Utrecht en het leek me leuk om mee te doen. Sport is een belangrijk onderdeel van mijn leven, en wat is dan leuker dan dit met andere homo's te doen? Je wilt niet alleen met je vriendinnen praten en roddelen in de kroeg, maar ook op het veld."

Naast het roddelen over de andere spelers in het team, draait het natuurlijk vooral om het scoren van doelpunten. De leden van Pinkhockey leven vooral toe naar de grote homotoernooien. Maar als er in dat jaar geen homotoernooi is, doen ze ook mee aan gewone of heteroseksuele toernooien. De meeste andere teams kijken dan wel even raar op als de sporters van Pinkhockey het veld op komen. "Soms krijgen we zelfs opmerkingen over onze geaardheid. Maar dan maken wij ze twee keer zo hard terug", zegt Emmy stellig.

Sporten, roddelen... en dan mogen we flirten uiteraard niet vergeten. Vooral bij de grotere toernooien zoals de Eurogames of de Gay Pride (in 2009 in het wonderschone Kopenhagen) kijk je als sporter natuurlijk je ogen uit naar de tegenstanders van de andere teams. Eerst is het even de kat uit de boom kijken. Zodra die ander dan tijdens het afvegen van het zweet op zijn of haar voorhoofd ook naar jou kijkt, maak je indruk met je allermooiste sportmove. "Maar," zegt Emmy, "ook binnen het eigen team gebeurt er af en toe wel eens wat. Dat houdt de spanning er ook wel een beetje in."



**Indruk maken met je allermooiste sportmove**



**Roze bitje en je K3 prinsessenhockeystick**

