

Tien keer Gordon

Hij was een van de opvallendste aanwezigen tijdens de Gay Games: *Radio 538*-presentator Gordon. Live vanuit Sydney verzorgde hij twee weekenden lang zijn programma vanaf de Gay Games. *Gay Krant* vroeg de zanger/dee jay tien reacties op verschillende aspecten van het evenement.

1. Gordon en de Gay Games:

"Een en al gezelligheid, een leuk feestje. *An sich* moet je jezelf wel de vraag stellen of je ze kunt vergelijken met gewone Olympisch Spelen. Het is toch een ander soort feestje."

2. Gordon en Sydney:

"Het is echt een superplek. Na Kaapstad mijn favoriete stad. Ontzettend leuke mensen, heerlijk eten, lekker winkelen..echt een geweldige plek"

3. Gordon en het Holland House-idee:

"De oorspronkelijke locatie was een vieze, groezelige tent, absoluut niet mijn soort. Wat we later zijn gaan doen, was veel beter, een briljante plek."

4. Gordon en de organisatie:

"Heel slecht, vooral voor de media was het absoluut niet duidelijk wat er te doen was. Qua veiligheid was het ramp. Iemand had moeiteloos een bom bij de slotceremonie naar binnen kunnen meenemen."



HANS VAN VELDE

5. Gordon en de sport:

"Onwijs, heerlijk toch dat iedereen zomaar mee mag doen? Alleen bridge vind ik geen sport net als bowlen of poolbiljart... dat zijn allemaal van die Tante Annie-dingen, laten we dat ergens anders doen."

6. Gordon en hockey:

"Ongelofelijk leuk dat ik daar bij die finale bij kon zijn. Het was een groep echt leuke jongens en het was een geweldige ervaring daar op het veld het volkslied te zingen."

7. Gordon en het tijdsverschil:

"Vreselijk, ik ben vier dagen van de leg

geweest, ik zie er nu weer tegenop naar Nederland terug te keren, want dan heb je het weer. Het was wel enorm gaaf 's avonds uit te zenden terwijl het dan in Nederland 12 uur 's middags is. En dat dan via zo'n ISDN-lijn. Ik snap er niks van, maar vind zoiets echt geweldig."

8. Gordon en het oranjegevoel:

"Ten alle tijden... dat heb ik altijd. Het was super al die jongens in het oranje door de stad te zien lopen."

9. Gordon en de Aussi boys:

"Ach, ze zijn wel leuk, maar niet het type waarop ik, als ik vrijgezel zou zijn geweest, zou vallen. Ze zijn te lief, te onschuldig, ze zouden best wat meer pit mogen hebben."

10. Gordon en Montréal:

"Pffoe...dat is pas over vier jaar. Ik heb er nu twee meegemaakt. Ik weet het niet... misschien ga ik wel aan een sport meedoen daar. Maar zeker niet met bridge! Haha!"

Hockeygoud

Het begon met een oproep in de *Gay Krant*, nog geen half jaar terug en opeens stond er begin november een Nederlandse hockeyploeg in de finale tegen gaststad Sydney. Een slopende finale werd het waarbij de zenuwen hoogtij vierden. Maar aan het eind was er het goud en het volkslied dat door Gordon acapella ten gehore werd gebracht. Een mooi moment voor Roald Stolk, die halverwege de strijd gebleesd raakte, maar met verband om de eindstrijd haalde: "Winnen is altijd leuk, maar deze overwinning smaakt wel erg goed. We waren vooraf niet zenuwachtig.. We wilden gewoon zien hoever we kwamen, want we kwamen vooral voor de lol. In dat opzicht zijn deze Gay Games goed bevallen en we zouden het graag over vier jaar over willen doen, maar dan staat er geen hockey op het programma. Misschien dat daar iets aan gedaan kan worden. We proberen nu met Duitsers en Engelsen en Nederlandse dames meer hockeyteams van de grond te krijgen, zodat er alsnog een hockeytoernooi in 2006 komt. Want we willen graag naar Canada."

